



## Gezusters Mak

Als je stil bent hoor je het verleden, zachtjes komt het voorbij  
Een winkeltje, een huisje, de middenstand van toen  
de dorpsnieuwttjes zullen hier besproken zijn  
tussen het geritsel van papieren zakjes  
een pondje sterappeltjes graag,  
Ach, het is weer zaterdag, doet u er maar een flesje Ranja bij  
Op zaterdag een snoepje kopen bij de gezusters Mak  
Zo gleden de jaren voorbij  
Nooit getrouwd de dames  
Klaasje, de oudste, zegde op het laatste moment haar huwelijk af  
Haar uitzet is nog ongebruikt  
Ze bleef hier tot het niet meer ging  
In haar vertrouwde wereldje  
in een kleine wereld waar alles draaide om het winkeltje  
Als ik stil ben hoor ik een belletje,  
schuifelende voeten vanuit de achterkant  
Ook hier een blijvende geschiedenis geschreven  
Een oorlog ging voorbij met schaarste  
een familie Levie die verdween  
Overleven in een moeilijke tijd  
Het winkeltje bleef bestaan door stormen heen  
De gezusters Mak, nooit getrouwd, geen erfgenamen  
Maar het verleden is er nog steeds  
vastgehouden als een kostbaar goed.

Ria Atsma