

Nieuws uit de Oudheidkamer



Nummer 19

Oktober 2018

Adres : Boekenberg
Markt 40
3201CZ Spijkenisse

Openingstijden : dinsdag 11.00 - 16.00 uur
zaterdag 11.00 - 16.00 uur

Bankrekening : RegioBank NL81 RBRB 0920 0319 35
t.n.v. Vrienden van Spijkenisse
o.v.v. Oudheidkamer

Email : oudheidkamer-spijkenisse@kpnmail.nl



5 jaar Oudheidkamer

Het is al weer 5 jaar geleden dat wethouder Kees Dijkman op 1 november 2013 de Oudheidkamer officieel opende. Een klus die met veel enthousiasme is begonnen en die wij nog vele jaren hopen voort te zetten. In de afgelopen jaren is een schat van informatie op ons af gekomen in de vorm van foto's, films, krantenartikelen, verhalen en allerhande voorwerpen. Bij deze willen wij onze dank uitspreken aan een ieder die het ons mogelijk heeft gemaakt de recente geschiedenis van Spijkenisse in woord en beeld uit te dragen.



Nieuws uit de Oudheidkamer

In de vorige nieuwsbrief lieten we een klein aantal bladzijden zien uit een uniek schriftje met als titel "Indrukken uit Spijkenisse". Dat riep de vraag op om ook de andere bladzijden in een volgende nieuwsbrief op te nemen. Aan dat verzoek voldoen we graag.

Vorkaft, schutblad en de eerste bladzijden met de reclame voor H. van Bodegom zijn in de vorige nieuwsbrief afgebeeld. De volgende bladzijde gaat over G.A. Verzijl.



Foto 1 (Boven) Reclame voor Aannemersbedrijf en carrosseriebouw G.A. Verzijl.

Het bedrijf met woonhuis van Anton Verzijl stond tussen de stoep naar de Krom (het begin van de Voorstraat) en de Eerste Heulbrugstraat, waar nu het pand van De Hypotheker staat.



Foto 2. Luchtfoto 1955.

Op foto 2 is de Krom te zien, het punt waar de stoep naar de Voorstraat (vanuit de linker benedenhoek van de foto), het Noordeinde (vanuit het midden van de foto naar links) en de Voorstraat samenkomen.

Het pand in het midden van de onderrand is de werkplaats en het woonhuis van Anton Verzijl.

De inrijdeuren van de werkplaats aan de Eerste Heulbrugstraat zijn goed te zien.

Foto 3 (rechts) Gezicht op Eerste Heulbrugstraat.

Het pand links is de werkplaats met - op de verdieping- het woonhuis van Anton Verzijl. Op de voorgrond de brug over de Vierambachtenboezem. Deze brug verving de Eerste Heul en is later weer verbreed. Het witte pand is de melkfabriek die op de luchtfoto ook nog net te zien is.

Alle panden op deze foto zijn gesloopt, alleen de dorpskerk op de achtergrond staat er nog.



Foto 4. Werkplaats en woonhuis Anton Verzijl.

De fotograaf stond met zijn rug naar de smederij van Neuteboom, later de zaak van v.d. Heuvel en thans "In den Biesenschuur". Op het erf staat een vrachtauto waar nog een deel van de carrosserie door Verzijl op aangebracht moet worden. Op de voorgrond een stapel hout. In de schuur links had de fa. Adr. Kweekel zijn werkplaats.

De twee ramen zijn inmiddels vervangen door een groot raam.



Foto 5. Reclame voor Constandse



Foto 6 (rechts). Gezicht op de winkel van Constandse aan einde van het Groene Slop.

De winkel van Constandse is aardig te zien op foto 6, een doorkijkje vanaf de Eerste Heulbrugstraat naar de Voorstraat. Dit smalle straatje heette het Groene Slop en is er nog steeds: het zijn de trappen naast kerkgebouw "De Ark" (op Voorstraat 8). Ook de op deze foto zichtbare bebouwing is geheel verdween. Wed. L.D. Constandse werd opgevolgd door haar zoon Nelis. Hij was niet alleen juwelier maar verkocht en repareerde ook klokken.



Foto 7. Het begin van de Voorstraat.

Links op foto 7 bevinden zich de oneven nummers. Daar is (vanaf de linkerkant van de foto) als eerste een grijs/witte schutting te zien. Daarachter stonden de huizen aan het Erfslop. (N.B. dat is niet het huidige Erfslop). Het volgende pand is nummer 7, de winkel en het woonhuis van sigarenmagazijn Fa. Huijsman. De vitrine in de grijs/witte schutting was van deze firma. Het volgende pand is de winkel van Constandse.

In het midden van de foto zien we het hoge witte pand op nummer 14A van kapper Henk van Bodegom. Dat pand en de twee belendende gebouwen zijn de enige op deze foto die er nu nog staan.

Foto 8. Twee reclames van Nelis Constandse.

De eerste reclame dateert uit de tijd dat de winkel nog op Voorstraat 9 was gehuisvest, de tweede uit de tijd dat de firma naar het Plateau in Spijkenisse-Noord was verhuisd.



Film in de Boekenberg

Zaterdag 8 december vertoont de oudheidkamer weer een aantal films. De door Adr. Kweekel, Arie van Hamburg en dokter Jurriens gemaakte 8 mm films zijn nu gedigitaliseerd en een eerste collectie wordt nu vertoond. De meeste films zijn al eerder vertoond, doch zijn nu te zien in een wat betere kwaliteit. Te zien zijn beelden gemaakt in 1945 van de huldinging van de hulpverleners tijdens de tyfusepidemie op de Oostkade voor Café Sport. Aansluitend een beeld van de versiering van de Voorstraat en van de kerkklokken die na de oorlog weer terugkwamen. Het zijn echter allemaal korte filmpjes van enkele minuten, maar vooraf zal een toelichting gegeven worden over het betreffende onderwerp.



Verder o.a. een film van de Christelijke School aan de Zijlstraat, een visconours voor de leerlingen van de Lagere School in de Tankval, een dichtgevroren Oude Maas in 1955.

Aanmelden bij de balie in de bibliotheek óf op dinsdag en zaterdag bij de oudheidkamer óf via de website van de Boekenberg: www.boekenberg.nl
Een vrijwillige bijdrage t.b.v. de oudheidkamer wordt ten zeerste gewaardeerd.

Datum : 8 december
Locatie : Auditorium 3^e etage Boekenberg
Aanvang : 13.30 uur

Meer dan 80 jaar geleden

Op 30 april 1934 neemt Juffrouw A.M.C. Peppink na meer dan veertig jaar afscheid als "juffrouw" van de openbare school aan de Vredehofstraat in Spijkenisse. Ter gelegenheid van het afscheidsfeest wordt ze toegezongen door de leerlingen. Om de tekst van de liederen niet verloren te laten gaan, geven we hier onder de tekst weer.

Juffrouw Peppink was een dochter van de bekende dorpsarts Peppink. Haar ouderlijk huis staat nog aan de Voorstraat (nummer 49).

=====

Liederen, gezongen door de leerlingen der Openbare School te Spijkenisse ter gelegenheid van het afscheid van Mej. A. M.C. Peppink Onderwijzeres aan die School op 30 April 1934

Juffrouw Peppink 'k wou eens vragen:

"Vindt U 't nu vandaag wel fijn?
Want ik kan maar niet begrijpen,
Waarom het nu feest moet zijn.
Denkt U soms, dat w' ons verheugen,
Nu U voor het laatst hier is?
Denkt U soms, dat wij U moe zijn,
Och, dan hebt U 't leelijk mis!

Hoeveel lesjes geschreven,
hoeveel woordjes gespeld!
Hoeveel handjes gegeven
En een sprookje verteld!
Hoeveel sommen verbeterd!
Hoeveel kindjes verhoogd!
Hoeveel wondjes verbonden
en een traantjes gedroogd!

Lieve Juffrouw, waarom gaat U
Nu in eens bij ons vandaan?
Denkt U, dat we 't prettig vinden,
Dat u van ons heen wilt gaan?
Denkt U soms, dat wij nu zeggen:
"Fijn, de juffrouw is van school,
Dan hebt u ons nooit begrepen,
't Geeft ons heelemaal geen jool.

Wat een zorgen aan die kleuters,
al die jaren maar door.
Wat een vlijt en volharding
en geen dag ging te loor!
Wat een reisjes naar school heen!
Wat een steekjes gedaan!
Hoeveel kruisjes geteekend!
't Heeft mijn moeder voldaan.

Als wij nu oprecht beloven,
Zoet te zijn en lief en stil,
Zou er dan misschien een kans zijn,
Dat U bij ons blijven wil?
Want U was altijd zoo aardig
En zoo lief voor ons en goed,
Denk eens na, en U zult snappen,
Dat u bij ons blijven moet.

Onze vaders en moeders,
- Het klinkt wel heel kras-
Zaten ook- hoe is 't moog'lijk-
Reeds bij U in de klas!
Kan het soms ook gebeurd zijn,
Dat mijn moeder slecht las,
'k Wil haar wel vergeven:
"k Ben geen Piet in de klas."

Komt een dag al maar nader,
Die ons denken vervult,
't Is een dag vol van stemming
Die gij lang heugen zult.
'k Zie het uur al verschijnen,
Dat nu niemand nog wil,
Maar dat nu toch al daar is,
En dat maakt ons wat stil.

Na deez'dag, beste juffrouw
Is Uw taak hier volbracht,
Ga uw rust nu genieten,
't is de rust, die u wacht.
Neem de dank van ons allen
Zoo van groot als van klein,
Neem een bloem van ons mede,
Want uw hart was steeds rein.

Op mee naar de juffrouw
Op mee naar "haar dag"
Haar feest geeft ons allen
een lied en een lach.
Geen sommen, geen taalles
Geen pen en geen schrift,
Met liedjes en wijsjes,
Veel vreugde gesticht.

Nu vormen wij reien
En juichen haar toe:
"Lang leve de juffrouw!"
Wij worden niet moe.
Eén ding stemt ons droef:
De juffrouw neemt afscheid,
Helaas veel te vroeg!

Wij bieden U dank aan
Voor al wat gij deedt,
Te veel om te zeggen!
Uw gaan doet ons leed.
Als wij dan heel even
Een wensch doen, slechts één
"Och, geef ons een juffrouw,
Gelijk aan voorheen!"

Eén en veertig lange jaren
Hebt U voor de klas gestaan,
En met vriendelijkheid en liefde
Trouw Uw zware plicht gedaan.
Nu is dan de dag gekomen,
Dat U ons voor goed verlaat.
Juffrouw Peppink, dat is jammer,
't Spijt ons dat u henen gaat.

Zeker is 't van ons niet aardig,
om na meer dan veertig jaar,
Zoo iets nog te durven zeggen,
Als 't u grieft, vergeef ons maar!
U was steeds zoo lief en aardig,
zoo geduldig zacht en goed,
Dat een ieder, die U kende,
Zoo iets tot U zeggen moet.

Maar U zult meteen begrijpen,
Dat de rust U is gegund,
En we hopen, dat U jaren
van die rust genieten kunt,
Daarom, namens alle kinderen,
Namens heel Uw leerlingschaar,
Hartlijk dank voor al Uw zorgen,